

LE BAO BAN BAN ME THAI



THÁNH LỄ

CẦU NGUYỆN

Tâm tình tháng Ba

04-03-2025

TÂM TÌNH THÁNG BA

Tháng Ba -2025

*Ban Mê, đêm tháng Ba, đêm huyền thoại
Em gái Buôn Ako Dhong, em Êđê mềm mại
Đôi chân trần múa hát bên ánh lửa bập bùng
Men rượu cần làm đôi má em ửng đỏ.*

*Đôi mắt em long lanh như vàng trăng tỏ
Như thác Dray Nur, như màu xanh đồng cỏ
Say hương nồng chất ngất quên hết cả đất trời
Lòng ước mong cho đêm mãi dài bất tận.*

Tháng Ba năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng: Xin cho các gia đình đang bất hòa có thể tìm được trong sự tha thứ việc chữa lành các vết thương của họ, khi tái khám phá sự phong phú của người bạn đời, ngay trong chính những khác biệt.

Tháng Ba về, Nhà LBT hân hoan đón nhận những hồng ân:

- Kỷ niệm 27 năm Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan, Cha FX. Nguyễn Ngọc Hoàng, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Cha Giuse Trần Hữu Từ, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng, Cha Phêrô Lưu Thọ (12.3.1998).

- Hồng ân 25 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện, Cha Giuse Vũ Đức Hường (01.3.2000).

Trong tháng Ba, chúng ta **mừng kính thánh Giuse** (ngày 19.3), bốn mạng và gương mẫu của người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”.

Chúc mừng bốn mạng Lớp Giuse.

Bốn mạng Cha giáo Trịnh Văn Hân, Cha giáo Nguyễn Văn Niệm, Cha giáo Bùi Trung Phong,

Bốn mạng Đức Cha Nguyễn Thế Phương, Quý Cha: Bùi Công Chính, Nguyễn Kim Đăng, Nguyễn Ý Định, Lê Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thế Thành, Trần Ngọc Cầu, Nguyễn Quốc Loan, Trần Hữu Từ, Vũ Đức Hường, Hoàng Kim Toan.

Bốn mạng Quý Anh: Trần Khánh Điệp, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Văn Tú, Vũ Đình Bình, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hằng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn La Vâng, Lê Ngọc Thái, Lê Văn Trung, Phạm Quang Tuệ,...

Trong tháng Ba, chúng ta **mừng lễ Truyền Tin** (ngày 25.3). Chúc mừng bốn mạng Lớp Truyền Tin và quý Chị...

Tháng Ba còn có Niềm vui Sinh nhật:

- Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo (05.3.1941),
- cha FX. Nguyễn Ngọc Hoàng (30.3.1959),

- cha Giuse Trần Hữu Từ (25.3.1959),
- anh GB. Hoàng Công Nga (16.3.1956),
- anh Nguyễn Đình Hảo (28.3),
- anh Giuse Nguyễn Văn Tú (14.3),
- anh Giuse Nguyễn Văn Dũng (09.3.1959),
- anh Phêrô Trần Cao Khải (30.3.1960),
- anh GioanKim Ngô Thanh Hóa (08.3.1960),
- anh Giuse Lê Văn Trung (04.3.1961),
- anh Giuse Lê Văn La Vâng (14.3),
- anh Louis Hoàng Đình Hóa (01.3),
- anh Giacôbê Lê Văn Lập (14.3.1963),
- anh GB. Nguyễn Anh Ngọc (18.3.1962),
- anh Giuse Phạm Quang Tuệ (10.3.1963),...

Chúng ta cũng cầu nguyện cho Chung viện Lê Bảo Tịnh phát triển và sản sinh những mục tử nhiệt thành, biết chăm lo cho đoàn chiên, yêu thương và phục vụ đoàn chiên; nhất là những con chiên đau yếu, bệnh tật nơi những buôn làng xa xôi.

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những anh em phải rời xa quê hương, rời xa Ban Mê nhưng vẫn nhớ về mảnh đất đầy nắng gió, đầy kỷ niệm thân thương.

Tháng Ba ơi! con đường phố ngược xuôi

*Ai lỗi hẹn, mang nỗi buồn chôn giấu
Hoa xoan tím, bướm hờn ghen chẳng đậu
Xuân giấu gì trong hoài niệm tháng Ba?*

*Xuân giấu gì trong hoài niệm tháng Ba!
Để hạ nhớ, mưa ướt nhòa lối cũ?
Núi yêu thương trao nhau còn chưa đủ
Xuân xa rồi, mây vẫn vũ chiều buông.*

Vũ Đình Bình

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện Tâm tình tháng Ba -2025

Trong tâm tình tháng Ba, tâm tình chuẩn bị bước vào Mùa Chay, trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em tham dự Thánh lễ cầu nguyện Tháng Ba - 2025. Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc **5g30 sáng thứ Ba, ngày 04.3.2025** tại **nhà nguyện Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).

Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng: Xin cho các gia đình đang bất hòa có thể tìm được trong sự tha thứ việc chữa lành các vết thương của họ, khi tái khám phá sự phong phú của người bạn đời, ngay trong chính những khác biệt.

Cầu nguyện nhân ngày bốn mạng Lóp Giuse,

Bốn mạng Cha giáo Trịnh Văn Hân, Cha giáo Nguyễn Văn Niệm, Cha giáo Bùi Trung Phong,

Bốn mạng Đức Cha Nguyễn Thế Phương, Quý Cha: Bùi Công Chính, Nguyễn Kim Đăng, Nguyễn Ý Định, Lê Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thế Thành, Trần Ngọc Cầu, Nguyễn Quốc Loan, Trần Hữu Từ, Vũ Đức Hương, Hoàng Kim Toàn.

Bốn mạng Quý Anh: Trần Khánh Điệp, Nguyễn Văn Kim, Vũ Đình Bình, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hằng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn La Vâng, Lê Ngọc Thái, Lê Văn Trung,...

Trong Thánh lễ này, chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn hồng ân:

- Kỷ niệm 27 năm Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan, Cha FX. Nguyễn Ngọc Hoàng, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Cha Giuse Trần Hữu Từ, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng, Cha Phêrô Lưu Thọ (12.3.1998).

- Kỷ niệm 25 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện, Cha Giuse Vũ Đức Hương (01.3.2000).

Sau Thánh lễ, kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và các cháu ở lại chia sẻ niềm vui tháng Ba trong tâm tình Mùa Chay.

Trân trọng kính mời.

Nhóm Admin

THÁNH LỄ

HÃY QUAY VỀ

Tác giả: Lm Mi Trâm



1/ Hãy quay về thật lòng ăn năn, hồi những người lạc
 2/ Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha
 3/ Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin



bước đường lầm! Hãy quay về, về cùng Chúa ta.
 thứ tội đời. Hãy quay về, về cùng Chúa ta.
 Chúa ngự vào. Hãy quay về, về cùng Chúa ta.



1.2.3. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.



ĐK: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin



Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh



thần, hãy sống đúng Tin Mừng hồi người.

Ca nhập lễ

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Bài Đọc I: Hc 35, 1-15 (Gr 1-12)

“Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”.

Bài trích sách Huân Ca.

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ.

Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.

Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế.

Điều làm đẹp lòng Chúa là xa lánh gian ác. Lánh xa bất công là dâng của lễ đền tội.

Ngươi đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không; vì tất cả những điều đó là do mệnh lệnh của Thiên Chúa. Của lễ người công chính làm cho bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của nó bay lên trước dung nhan Đấng Tối Cao. Lễ vật hiến tế của người công chính đã được chấp nhận, và Chúa sẽ không quên kẻ ấy. Ngươi hãy tôn vinh Thiên Chúa với tâm hồn quảng đại, và đừng rút bớt lại của lễ đầu mùa do công lao tay ngươi làm ra.

Mỗi lần người dâng của lễ, nét mặt người hãy vui tươi, và hãy hân hoan thánh hiến một phần mười của người dâng. Người hãy dâng lên Đấng Tối Cao tùy theo như Người đã ban cho người, và hãy dâng với tâm hồn quảng đại theo sự người đang có trong tay, vì Chúa là Đấng thưởng công và sẽ trả lại cho người gấp bảy lần. Người chớ dâng những lễ vật hèn kém, vì Người sẽ không nhận của lễ như vậy đâu, người cũng đừng trông gì nơi những của lễ bất chính, vì Chúa là Đấng xét xử, Người không thiên vị ai đâu.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23

Đáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Xướng: “Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ”. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán.

Xướng: Hỡi dân tộc của Ta, hãy nghe Ta nói, hỡi Israel, Ta sẽ chứng tỏ lời phản đối người: Ta là Thiên Chúa, Đức Chúa của người. Ta không khiến trách người về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của người đặt ở trước mặt Ta luôn.

Xướng: Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng Tối Cao. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta, ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 28-31

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi, và tôi sẽ ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao.

LẠY CHA RẤT THÁNH

Lm. Vương Diệu



1. Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch

2. Lạy Cha rất thánh xin chúc lành của lễ trong sạch



này. Đoàn con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ

này. Đoàn con dâng Chúa cả hồn xác cả đời



ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian.

sống mọi khổ đau để hiệp lại với của lễ hy sinh.



ĐK. Xin dâng lên cùng xin dâng lên hợp với lễ vật chí



thánh thuần khiết. Xin dâng lên cùng xin dâng



lên cả thân xác, cả tâm trí trọn đời.

Chúa không làm

Kim Long



1. Chúa không làm khi Ngài dựng nên con Dù
2. Chúa không làm khi Ngài đành hy sinh Để
3. Chúa không làm khi Ngài gọi con theo Dù
4. Chúa không làm khi Ngài diu con lên Dù
5. Chúa không làm khi Ngài dạy con yêu Dù



Lời Ngài con không giữ trọn Vì Chúa đã biết từ ngàn
 rồi nhìn con không đáp tình Vì Chúa đã biết từ ngàn
 đời lạc trôi như cánh bèo Vì Chúa đã biết từ ngàn
 rằng đời con bao thấp hèn Vì Chúa đã biết từ ngàn
 đường tình con oan trái nhiều Vì Chúa đã biết từ ngàn



xưa Rằng thân con bởi tro bụi, và được cứu mang trong tội
 xưa Còn mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mãi trần
 xưa Một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu
 xưa Nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần
 xưa Từng gây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rục



lỗi
 thế ĐK. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la Dù
 oán
 thánh
 nóng



cho bao phen con yếu đuối Thành tâm xin ăn năn



thống hối Là Ngài lại thứ tha

LẠY THÁNH GIUSE

Minh Đệ



1. Lạy Thánh Giu- se vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên
2. Lạy Thánh Giu- se khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm
3. Lạy Thánh Giu- se Cha xứng một vị hiển phụ. Bạn lành Trinh
4. Lạy Thánh Giu- se gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất
5. Lạy Thánh Giu- se gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng Người thanh



Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha
ngắm Thiên Nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho
Nữ Cha nuôi Nhi Đồng Giê- su. Dám xin hộ phù diu
vả Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương
khuyết như bông huệ, đường thủy tinh. Dám xin Cha lành thương



đã giữ gìn Thánh Thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.
chúng con rầy ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa chẳng hề phai.
dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hoá gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu.
giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thanh bản dọn ngày phúc vinh đời sau.
giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh.



ĐK. Mừng lạy Cha chí nhân chí lành. Là bạn thanh sạch Đức Nữ



Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn nghìn đời. Nguyện cho



con noi dấu Người liên. Để sau được vinh phúc vô biên.

MỘT VÀI TÂM TÌNH

Tạ ơn để thấy hạnh phúc

Mỗi sớm thức dậy ta tạ ơn Chúa một đêm giấc ngủ an lành, một ngày mới hạnh phúc. Tạ ơn như một phương thuốc chữa lành mọi buồn đau. Tạ ơn Chúa là một hồng ân.

Khi ta tạ ơn Chúa, ta biết rằng mọi sự đang có là một điểm phúc cho cuộc đời. Ta nghĩ đến công việc làm, dù khó khăn nhưng khi ta biết tạ ơn, công việc ấy không chỉ kiếm sống mà còn trở thành của lễ dâng Chúa. Lễ dâng lao công hằng ngày tượng trưng tấm bánh dâng trong hy lễ Chúa Giêsu, biến đổi trở nên thân mình Chúa nuôi dưỡng linh hồn ta. Lao công cực khổ không chỉ là cái khổ của thân phận người mà còn là giá trị tham dự vào ơn cứu độ: “Dù anh em làm gì, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa, chứ không phải cho người ta” (Col 3, 23).

Tạ ơn cho ta biết cách đón nhận mọi sự như nó là. Ta bớt đi sự so bì mà bằng lòng với những gì ta đang có. Ta sẽ thấy mọi điều đều tốt cho ta, khi ta hài lòng với cuộc sống, không hơn thua, không tranh giành, không tham lam. Ta biết nghĩ cho người khác khi đặt mình vào vị trí người khác, đồng cảm với họ, chia sẻ với họ về lòng biết ơn, sống tích cực hơn. Khi ta sống tạ ơn, ta nhận ra ơn Chúa ban không chỉ trực tiếp mà còn qua những người ta gặp gỡ.

Khi ta biết sống tạ ơn, ta sẽ nhận ra ngay trong hoàn cảnh bất lợi khó khăn, Chúa đã cứu ta ra khỏi một bế tắc khác trầm trọng hơn mà ta không hay biết. Có biết bao điều Chúa đã biến điều dữ ra điều lành, ta nhận ra khi đã trải qua kinh nghiệm.

Được tạ ơn Chúa là một hồng ân. Vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ. Nhờ Chúa Giêsu, Chúa chúng con.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

XIN CHO CON ĐƯỢC BÌNH AN

(Như một lời cô đọng chút tâm tình của người anh em đang một mình âm thầm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo)

Giữa bức tranh cuộc đời đầy sắc màu tươi sáng

Ở phân cảnh hoàng hôn

Khi bóng chiều buông lời nhạt nắng

Nơi chân trời sáng lên một màu tím đượm

Màu của Mùa Vọng đợi trông Đấng Cứu Thế giáng sinh

Màu của Mùa Chay kinh qua khổ nạn thập giá đến vinh quang

Của chờ mong Đức Kitô Phục Sinh chiến thắng khái hoàn

Trong cuộc chiến của con

Cuộc chiến tử sinh một mất một còn

Cuộc chiến bệnh tật giai đoạn cuối cào cấu xác thân

Cuộc chiến tâm linh đơn độc xé nát tâm can

Con một mình chìm trong miền hoang vắng

Tứ bề thọ địch

Nhìn lên thánh giá, Chúa từng một lần kêu lớn tiếng:

Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con

Sao Ngài bỏ rơi con (Mc15,34)

Trong nỗi đau tột cùng

Con nhận ra mình chỉ là thân tro bụi yếu đuối mỏng giòn

Con vẫn cậy trông tin tưởng

Dám đâu mở miệng trách than

Bởi hồng ân con nhận được muôn vàn

Như người lính ngoài mặt trận

Trước khi viện quân được gửi đến

Phải tự mình chiến đấu

Phải đánh thắng kẻ thù để mang lại bình yên

Mất mát quá nhiều

Tàn cuộc bi thương

Nếu còn lại gì sau cuộc chiến

Thì xây dựng lại từ đống đổ nát hoang tàn

Có ai hiểu được cảm nhận đó của con?

Từng phút giây cuộc đời là một chỗi ân ban

Con tạ ơn vì mình thật may mắn

Được Chúa ban cho có nhiều người mộ mến

Hơn những bệnh nhân bên cạnh chẳng có ai lui tới ngõ
ngang

Nhìn lên thánh giá Chúa chịu nạn

Hai tay bị đóng đinh

Chúa lôi kéo mọi người đến với mình

Con hiểu ra và thương cảm

Với những người kém may mắn hơn con

Xin cho họ được niềm ủi an

Cũng như con được thêm lòng tin và ơn chịu đựng

Dù gian khó còn chập chùng

Dù khổ đau còn vây kín

Xin cho con được bình an

Và đủ sức đi tiếp

Để hoàn tất hành trình còn lại của đời mình

Một cách trọn vẹn trong tình yêu phó thác

Vì có Chúa cùng hoạt động (Mc 16,20)

Và đồng hành với con trên mọi nẻo đường.

Khôi Nguyên

Đi tu vì thất tình?

Như chúng ta đã nhận được thông tin: Cách đây 25 năm (03.12.1993), giáo phận Banmêthuột hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã trao ban hồng ân linh mục cho 4 tân chức. Cha Giuse Bùi Công Chính và cha Giuse Nguyễn Văn

Khánh mừng lễ tạ ơn ngày 03.12.2018, cha JB Hà Văn Ánh mừng lễ vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm (8.12.2018), còn cha Phêrô Trương Văn Khoa đã lìa thế. Xin ghi lại vài tâm tình cha Giuse Nguyễn Văn Khánh đã giảng trong lễ tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục của mình.

Có một nhà sư bước lên một chuyến xe đường dài, người ta xếp cho ông ngồi ở hàng ghế đầu vì tôn trọng bậc tu hành. Trên chuyến xe đó cũng có một nhóm bạn trẻ nam nữ đang trên đường đi du lịch, chúng nói huyên thuyên về đủ loại đề tài và dĩ nhiên nhà sư đẹp trai ngồi phía trước cũng lọt vào tầm ngắm của những câu chuyện được bàn tán. Có đứa nói: nhà sư đẹp trai và khôì ngô như vậy mà đi tu thì thật là uổng phí và không hợp tình. Đứa khác lại nói: lý do đi tu như trong trường hợp này thì chỉ có vì thất tình. Đứa khác đưa ra ý kiến khác: cũng có thể người ta có lý tưởng cao đẹp nên mới chọn đời sống độc thân. Và giữa chúng phân chia thành hai nhóm bất đồng ý kiến: nhà sư đi tu vì thất tình hay vì lý tưởng nào khác?

Chúng cá độ với nhau: nhóm nào thua thì phải bao một bữa ăn. Chúng cử hai cô gái nhanh miệng lên gặp nhà sư để tìm hiểu sự tình. Một cô gái hỏi:

- Bạch thầy, xin phép hỏi thầy một vài điều có được không?

- Thí chủ cứ hỏi.

- Có phải nhà tu hành thì không bao giờ nói dối?

- A di đà Phật, đúng vậy.

- Vậy, có phải vì thất tình mà Thầy đi tu?

- Đúng vậy.

Cô gái kia mới hỏi:

- Vậy cô gái ấy phải rất cao cơ mới làm cho thầy thất tình?

- Không có cô nào đá đít thầy cả, thực ra người ta thất tình là đánh mất những tình yêu cao quý như tình mẹ cha, tình huynh đệ, tình bạn bè, làng xóm, đồng bào... vì lòng tham lam ích kỷ của bản thân nên trở nên mù quáng. Thầy đi tu là để thoát tục, giải phóng mình khỏi vòng tục lụy, mới mong tìm lại được những mối tình đã đánh mất và giúp cho chúng sinh tìm được con đường giải thoát khỏi những tham sân si là những thứ làm cho họ thất tình.

Người Kitô hữu được mời gọi từ bỏ chính mình để bước theo Chúa Kitô, nghĩa là trở nên giống như Ngài: tâm tư, lời nói và hành động. Người tín hữu có chức tư tế cộng đồng, họ được mời gọi hiến dâng chính mình mỗi ngày, trở nên của lễ sống động và đẹp lòng Thiên Chúa. Người lãnh bí tích truyền chức được mời gọi theo Chúa Giêsu linh mục một cách gần gũi và triệt để hơn, dù con người linh mục vẫn mang những yếu đuối của phận người, như viên ngọc được chứa đựng trong bình sành dễ vỡ. Tuy, Chúa Giêsu đã đổ máu ra để ban lại sự công chính cho muôn người, nhưng dấu vết của tội nguyên tổ vẫn còn mãi trong bản tính con người, nên mỗi ngày sống là một cuộc chiến đấu để từ bỏ những thất tình để sống thủy chung với Thiên Chúa và anh em mình.

Có người hỏi tôi (cha Giuse): làm linh mục khó nhất là gì, có phải là giảng dạy? - Tôi nghĩ rằng giảng hay làm bí tích cũng khó nhưng chưa thật sự khó, vì có những ‘linh mục giả’ cũng làm được những việc ấy trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Cái khó nhất của linh mục là đọc lời Truyền Phép: “Này là Mình Ta bị nộp vì các con,

Này là Máu Ta đổ ra vì các con”. Cái khó ở đây là trở nên của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa, vì phần rỗi anh em, là làm cho Lời Truyền Phép được thực hiện nơi bản thân mình mỗi ngày cho đến trọn đời.

Mừng lễ ngân khánh linh mục có hai tâm tình: xin lỗi Chúa và anh em vì chưa tốt đủ và chưa thánh đủ; tạ ơn Chúa và tạ ơn người vì muôn ơn lành và sự cộng tác giúp đỡ cho ơn gọi phát triển và trong công việc mục vụ. Xin mọi người nhớ cầu nguyện cho các linh mục, vì Chúa ban cho ai nhiều thì Chúa cũng đòi lại họ nhiều hơn. Amen.

Nguyễn Văn Thiện

Giáo họ Buôn Tráp –Hành Trình Đức Tin

Ngày xưa, nói đến Buôn Tráp là nói đến vùng đất sinh lầy, lau lách ngút ngàn trải dài theo bờ sông Krông Ana, cách thị xã Buôn Ma Thuột hơn 30km về phía Nam. Ở đây, tại những Eo Đòn, Bàu Sanh, Bàu Sáu... người ta thường thấy thú rừng tha thẩn xuống mép sông uống nước, bắt gặp từng bầy cá sấu nhón nhờ lên bờ phơi nắng ấm. Nhưng cũng chính ở nơi đây, thiên nhiên đã hào phóng nuôi sống bao người dân trong những ngày đầu khai hoang lập nghiệp.

Sau năm 1975, người dân thị xã Buôn Ma Thuột đổ xô vào Buôn Tráp đi xây dựng vùng kinh tế mới. Đầu tiên là nhóm người Mường ở khu Hòa Bình thuộc xã Hòa Thắng, lập thành thôn Phú Đức. Nhóm người gốc Huế từ vùng Đạt Lý, thuộc xã Hòa Thuận, lập thành thôn Đạt Lý. Rồi đến người dân ở trung tâm thị xã như phường 7 (phường Tân Thành), v.v... Nhóm người từ miền Bắc định

cur đầu tiên ở Buôn Tráp là người Thái Bình, lập thành thôn Quỳnh Tân. Trong số đó có nhiều gia đình Công giáo. Buôn Tráp lúc bấy giờ là vùng đất mới, cả một cánh rừng rộng lớn bạt ngàn, hoang vu, heo hút, đường đất đi lại khó khăn, không có nhà thờ, bà con vẫn trung kiên, quây quần bên nhau trong kinh nguyện sớm tối. Hạt giống Đức Tin cứ âm thầm lặng lẽ cho đến một ngày kia,...

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18).

Dịp lễ Giáng sinh năm 1989, Cha cố Phaolô Võ Quốc Ngữ về cử hành Thánh lễ tại thôn Quỳnh Ngọc, cách Buôn Tráp 12km, nhiều người đã băng rừng đến dự lễ và mang về cho các tín hữu ở Buôn Tráp một niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng.

Những năm 1990, cha Giuse Nguyễn Tiến Sự thỉnh thoảng cũng đến được vùng đất này cử hành Thánh lễ và trao ban các Bí tích, ủi an, vỗ về các tín hữu như đàn chiên bơ vơ, lạc lõng.

Ngày 22.1.1998, ngôi nhà nguyện Giáo điểm Quỳnh Ngọc được xây dựng hoàn thành, là điểm tựa vững vàng cho cộng đoàn dân Chúa nơi vùng đất kinh tế mới xa xôi hẻo lánh này.

Ngày 20.12.2007, Quỳnh Ngọc được nâng lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Trần Hữu Từ là Linh mục quản xứ. Ngài là một mục tử nhân ái, nhiệt thành đã rao khắp các cánh đồng truyền giáo loan báo Tin Mừng trong vùng Buôn Tráp, đến mãi tận Dur Kmäl, Băng Ađrênh, Bình Hòa, Quảng Điền. Từ đó hình thành Giáo họ Buôn Tráp ngày nay, thuộc Giáo xứ Quỳnh Ngọc, với 671 gia

đình Công giáo gồm 2692 nhân danh. Hạt giống Đức Tin đã nảy mầm và sinh hoa kết trái!

Sáng ngày 02.8.2015, trải qua gần 40 năm, đây là lần đầu tiên Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột chính thức về thăm mục vụ cộng đoàn Giáo họ Buôn Tráp và ban Bí tích Thêm sức cho 140 em thiếu nhi trong vùng.

Sự hiện diện của Giám mục tạo nên sức sống mạnh mẽ cho cộng đoàn dân Chúa, như lời thánh Ignatius thành Antiochia đã nói: “Ở đâu có Giám mục ở đó có Giáo hội”. Thật vậy, sự hiện diện của vị Cha Chung hôm nay làm cho bao nhiêu con tim thổn thức, vỡ òa niềm vui tuyệt diệu. Đức Giám mục đến không chỉ trao ban ngọn lửa ân sủng của Thánh Linh mà còn trao ban sức sống mới, một sức sống thánh thiêng, tin yêu và phó thác. Thánh lễ đầu tiên của Giám mục hôm nay, đã mở ra một trang sử mới trong hành trình Đức Tin của Giáo họ Buôn Tráp, là khởi điểm cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ, Cộng đoàn và Xã hội.

Trong Thánh lễ, Đức Giám mục kêu gọi cộng đoàn biết mở lòng ra đón nhận Chúa Thánh Thần, nhờ đó, Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta sống Đức Tin mạnh mẽ và tích cực xây dựng đời sống trong gia đình, trong xã hội, trong Giáo họ, Giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Trước khi ban bí tích Thêm Sức, Đức Giám mục dùng lời lẽ đơn sơ, dễ hiểu để cắt nghĩa trình thuật Phúc Âm (Lc 4, 14-22a) kể lại câu chuyện Chúa Giê-su đọc Sách Thánh trong hội đường ở Na-Gia-Rét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố

cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Chúa Giê-su cuộn sách lại, Người nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

Cuối Bài giảng, Đức Giám mục khuyến cộng đoàn giữ vững niềm tin Công giáo, sống đẹp lòng Chúa, sống tích cực với trách nhiệm của người Kitô hữu trong xã hội hôm nay.

Ước mong, Hành trình Đức tin của Giáo họ Buôn Tráp ngày càng khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Từ những hạt giống nhỏ bé sẽ trở thành một cây to lớn, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ...



Vũ Đình Bình

Chuyện kể về ngày 02.8.2015

Con lỡ hện rồi, mẹ ơi!



Lần này được nghỉ nhiều ngày, nhưng nó lại không thể về thăm mẹ. Nó đang khóc cho nỗi vất vả của ba mẹ nó, mùa này cá chết hàng loạt. Ba nó treo lưới, mẹ nó lo buồn biết lấy gì để sống từ miền đất lành, nhiều người ác này.

Nó từ miền Trung vào Sài Gòn. Ngày nó đi, mẹ nó gom góp được một ít tiền cho nó ăn học, bao nhiêu chờ đợi từ ba mẹ nó mong ngày trở về sáng tươi hơn.

Nó ra đi và sống nơi xa lạ, cùng những đứa bạn mới quen biết trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhà vệ sinh hôi hám. Nhưng cũng chẳng sao, vì hằng ngày ở trường, rồi ở chỗ bung bê, từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về để nghỉ vội qua đêm.

Mỗi lần viết thư về cho ba mẹ, nó cứ phải nói dối, con ở đây bình an và đầy đủ để ba mẹ yên tâm. Nó biết ba mẹ nó hằng ngày “bán mặt cho đất, bán mặt cho trời”, bao nỗi vất vả với cái nắng chói chang, cái đói, cái rét và mấy đứa em nhỏ còm cõi, chân đất, bụi bặm đến trường.

Nó cố gắng bám vào mảnh đất của khoảng cách phân cấp giàu nghèo này để bươn trải sống. Nó phục vụ cho bao người ăn uống mà trong bụng sôi lên vì cái đói. Nó cứ phải tự nhủ rằng bên cạnh sự khổ đau đó đâu chỉ mình nó. Bạn bè chung quanh nó vậy cả. Có đứa bỏ học chấp nhận đi làm để dành chút tiền về cho ba mẹ, các em ở quê ăn học. Chúng nó tiết kiệm chi tiêu từng đồng, cơm đi mua ở những nơi người ta bán cơm không giá rẻ, nước uống chúng bạn mang từ công ty về... Phần thực phẩm, biết nhưng vẫn phải chọn thứ thực phẩm hôi thối đã bị tẩy rửa chết người về nấu nướng.

Lần này nó không về được vì nó đã gửi hết tiền tiết kiệm về cho ba mẹ và các em, cố sống cho qua ngày đoạn bữa. Nó khổ nhưng ba mẹ nó khổ hơn, không còn thu nhập, vừa hạn, vừa biển cá chết. Nó đau khổ rơi nước mắt mỗi khi nghe đọc biết về những tin tức từ quê nhà khốn khổ. Lần nữa nó lại lỗi hẹn không về thăm được ba mẹ.

Nó viết thư lần này, vẫn những lời nói dối: ở đây vẫn bình an, học hành và công việc vẫn tốt đẹp. Nó vẫn phải nói dối đến bao giờ, bởi vì nó là niềm vui sống của ba mẹ nó, nó là niềm hy vọng cho các em nó. Nếu biết sự thật của mảnh đời bấp bênh, những nỗi nhọc nhằn và đôi khi cả những cố gắng không bị lôi vào chàm bầy bán mình, thì ba mẹ nó sẽ mất hết.

Nó phải sống, đau lòng, rất ruột vẫn phải sống, nó vẫn phải tươi cười khi chụp vài tấm ảnh gửi về cho ba mẹ. Nó vẫn phải lam lũ hơn, gánh thay cho ba mẹ vào khoảng thời gian này để vượt qua thời gian khắc nghiệt. Không biết còn bao lâu nữa mới qua khỏi, biết bao giờ mới về thăm ba mẹ, các em và quê hương.

Nó thấm thía, đau khổ, nó dối để ba mẹ còn hy vọng để sống. Nó nhận ra bao nhiêu dối lừa khác, không phải để cho dân sống mà để cho chúng sống. Những lời dối gian, đổ tội cho trời, cho biển dậy sóng.

Hôm rồi chờ đợi tin hạp báo, nó buồn muốn khóc, khi người ta đổ lỗi cho thủy triều đỏ, chưa có kết luận liên quan đến nhà máy. Nó biết qua nhiều nguồn tin tức, có nhiều chất thải kim loại nặng, chất tẩy rửa độc hại.

Ba mẹ và các em nó ngày ngày ngậm mình dưới biển. Rồi sẽ ra sao khi mang những căn bệnh ung thư, nó lo lắng nhiều đêm thương cho ba mẹ và các em, thương cho quê mình sao nhiều nỗi thống khổ, không lối thoát.

Nó biết than cùng ai, nó đau buồn, thương cho quê mình, rồi thương cho chính nó, nhỏ bé quá, biết làm gì để giữ lại cho quê hương một nơi an toàn môi trường sinh sống.

Nó viết dòng cuối thư, con lại lỗi hẹn rồi, mẹ ơi.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Họp mặt Đầu Xuân Ất Tỵ

